

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



[TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA](#)

Modelnummer trouwringen 6-1-2

Prijs vanaf: € 1050,= per ring

Zoongide'ewin gaye dabaadendiziwin oftewel: "Moed en Nederigheid": zo luidt de titel van deze unieke overlay-trouwringen van de hand van edelsmid Zhaawano. De vloeiende, organische lijnen en de verdiepte symbolen die Zhaawano zowel aan de binnen- als buitenzijde van de tweekleurige ringen heeft aangebracht, zijn geïnspireerd op het aloude 'Levensweg'thema van zijn indiaanse voorouders.

Edelsmid Zhaawano smeedde deze 8 mm brede trouwringen uit 14 karaats witgoud, met een binnenzijde van 14 karaats warmgeelgoud; de overlay-symbolen aan de binnenzijden tonen de gestileerde afbeelding van de wolvenpoot (linker ring) en de pootafdruk van de lynx (rechter ring). Aan de ringen is door middel van de soldeervlam een gesmolten effect meegegeven. Dit betekent dat het oppervlak, de opengewerkte delen en de randen, in plaats van recht en strak, voorzien zijn van een *finishing touch* die 'organisch' genoemd kan worden. De vloeiende, sculpturale lijnen van het design sluiten fraai aan bij het mystieke thema en het mysterieuze karakter van de trouwringen.

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



Het verdiept in de buitenzijde van de ringen aangebrachte symbool stelt het eeuwenoude diagram van de Levensweg voor. Dit symbool, dat zeer oud is en in heilige rollen van berkenbast staat gekerfd die sinds mensenheugenis door de Midewiwin, het Medicijnhuis van het Anishinaabe-volk, worden bewaard, toont de vier stadia van een mensenleven, van geboorte tot ouderdom. Het is een grafische voorstelling van een weg bestaande uit zeven scherpe bochten. Iedere bocht wordt gekenmerkt door een uitsteeksel; deze zeven vertakkingen vertegenwoordigen de verlokkingen waaraan ieder mens bloot staat tijdens zijn of haar levensreis. Hij die zich niet te vaak en te lang laat verleiden zijwegen in te slaan en alle bochten zonder al te veel fysieke en morele kleerscheuren weet te passeren, zal een respectabele leeftijd bereiken en de onderweg opgedane wijsheid kunnen delen met de jong generaties.

“Miino-bimaadziwin” noemden de indiaanse voorouders van de edelsmid dit: de morele plicht om een integer leven te leiden, door moed en bescheidenheid te tonen en respect te tonen voor je naasten, je eigen volk, andere mensen en de natuur om je heen. De beloning voor het leiden van een oprecht leven is volgens deze filosofische erencode uiteindelijk een probleemloze toelating tot *Waakwi*: het Zielenrijk dat zich ergens achter het sterrenstelsel van de Melkweg bevindt.



“Discovering Wisdom” door Leland Bell (Ojibwe)

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



© Unieke Trouwringen

De pootafdruk aan de binnenzijde van de trouwring rechts op de foto, van Bizhiw, de lynx, staat hier symbool voor *zoongide'ewin*: dit betekent zoveel als moed en vastberadenheid, belangrijke eigenschappen die de voorouders van de edelsmid toedichtten aan dit bijzonder behendige, katachtige roofdier.

Morele moed, één van de *niizhwaaswi aanike'iniwendiwini* oftewel zeven heilige instructies (deugden) die lang geleden aan het volk van de Anishinaabeg zijn geschonken om hen te begeleiden gedurende hun reis op het Levenspad, kan echter niet op zichzelf staan, en vindt daarom een onmisbare compensatie in het begrip *dabaadendiziwin*: nederigheid.

Ma'iingan, de wolf, die net als de lynx en de beer als een geduchte krijger gold maar tegelijkertijd de rol had van een wijs leraar die de mensen onderricht in de wetten en paradoxen van het leven, werd door de voorouders van Zhaawano verkozen om de deugd van Nederigheid te vertegenwoordigen.

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



Lynx Manitou Sculpture van Kevin Gadowski

Dit is wat de Grootvaders, bringers van de Zeven Heilige Instructies de mensen lang geleden leerden over de rol van de lynx:

“Richt je tot Lynx

Hij die door Gichi-manidoo is verkozen het pad van de aarde te bewandelen

In de hoedanigheid van een spirituele jager en leraar

Opdat hij de mensen de edele waarden bijbrengt

Van onvoorwaardelijke dapperheid, geduld en vastberadenheid

Het zijn deze eigenschappen van Lynx die de mensen tot voorbeeld strekt

Leer om moedig te zijn. Leer om standvastig te zijn

Leer van de zielskracht van Lynx.

Word als Lynx.

Wees sterk.”



ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



Wolf, grafische prent van Derek Harper (Ojibwe Medicine Painter)

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...

Dit is wat de Grootvaders, bringers van de Zeven Heilige Instructies de mensen lang geleden leerden over de rol van de wolf:



“Wend je tot Wolf

Hij die door Gichi-Manidoo is verkozen het pad van de aarde te bewandelen

In de hoedanigheid van een spirituele jager en leraar

Opdat hij de mensen de deugd van nederigheid bijbrengt

Observeer hoe Wolf niet voor zichzelf leeft, maar voor zijn volk (de roedel)

Zie hoe Wolf zijn kop buigt in de nabijheid van anderen

Hij doet dit niet uit onderdanigheid of uit angst, maar omdat

Hij begrijpt hoe klein zijn aandeel is in het grote geheel

Voor Wolf geldt uitsluiting of verstoting door zijn gemeenschap als de ultieme straf

Nadat hij gejaagd heeft deelt Wolf zijn prooi altijd met de rest van zijn volk

Het is deze eigenschap van Wolf die de mensen tot lering strekt

Leer om nederig te zijn. Leer om niet hoogmoedig te zijn

Leer om jezelf niet boven anderen verheven te voelen

Leer om niet eerst aan jezelf te denken

Word als Wolf

Wees nederig.”

Aldus gelden deze twee krijger-dieren tot op de dag van vandaag als wijze leraren op de Weg van het Leven, die de mensen het goede voorbeeld geven en hen leren geesteskracht te tonen en tegelijkertijd nederig te zijn. Het paren van de zielskracht, vastberadenheid en zedelijke moed van de lynx aan de nederigheid en onbaatzuchtigheid van de wolf vormt weliswaar een harde les, maar dit is nu eenmaal inherent aan *Anishinaabe Aadiziwin*, de indiaanse manier van leven. En ook zij die *wiidigendiwin-miikana*, de huwelijksweg afleggen, komen vroeg of laat oog in oog te staan met de wijze leraren Bizhiw en Ma'iingan...

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



De legendarische Mishibizhiw, de Grote Lynx gehuld in een witte vacht en voorzien van een gehoornde kop, een lange staart en een rug bedekt met koperen schubben, houdt zich schuil in de onderwereld van Lake Superior. Om een veilige overtocht te waarborgen, offeren reizigers van oudsher plukjes tabak en koperen munten aan de geest van de Onderwaterlynx. Dit schilderij van Métis/Anishinaabe kunstenaar Ayla Bouvette beeldt de legende uit van de Grote Lynx die een baby in een cradleboard van het strand heeft meegenomen naar zijn schuilplaats diep onder de golven van Gichigami, het Bovenmeer.

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



Prijsindicatie per ring*: € 1050,= (14 karaats witgoud met een binnenkant van 14 karaats warmgeelgoud).

*Genoemde prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en edelmetalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.

Over de actuele prijs van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail of d.m.v. het [contactformulier](#) altijd nader laten informeren.

ZhaawanArt® trouwringen & vriendschapsringen

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...

N.B. Het in de trouwringen verwerkte witgoud bestaat uit een legering van fijnoud en nikkel en is niet gerodineerd. Hierdoor behoudt het zijn oorspronkelijke warme kleur.

Het in de trouwringen verwerkte geelgoud bestaat uit een legering die warmer van kleur is dan doorsnee geelgoud van 14 karaat.



Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano Giizhik

La Mesa Verde Studio
Warffum
Nederland

info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)59542505

[TERUG NAAR DE WEBSITE](#)