



# ZhaawanArt® trouwringen & bruidssieraden

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities...



[Terug naar de vorige pagina](#)

Modelnummer trouwringen 1-21

Setprijs trouwringen vanaf: € 1440,=

Gestileerde staartveren van de Amerikaanse Zeearend, uitgevoerd in 14 karaats wit- en geelgoud en (in het geval van de damesring) voorzien van een briljantgeslepen witte diamant. De naam die de edelsmid aan deze elegante creatie heeft meegegeven, is *Migizi Miigiwewin*. Dit komt uit de taal van de Ojibwe Anishinaabeg en betekent zoveel als: "Geschenk van de Zeearend".

De grote ring (de herenring) bestaat uit een ringscheen van 14 karaats witgoud en een staartveer van geelgoud; de damesring toont een 14 karaats witgouden staartveer die over een scheen van 14 karaats geelgoud is gedrapeerd. In het midden van de veer van de damesring flonkert een 2.5 mm. briljantgeslepen witte





diamant, op vakkundige wijze geplaatst binnen een zetrand van geelgoud. Het vuur van de diamant, die enigszins boven de veer uitsteekt, symboliseert de nabijheid van het mysterie dat de natuur en de mensen omringt.

Beide trouwringen zijn in een *comfort fit* uitvoering gemaakt. Dit houdt in dat de edelsmid de binnenzijden van de ringschenen enigszins bolvormig heeft afgewerkt, wat een extra draagcomfort oplevert. De breedte van de scheen van de herenring is 5 mm., die van de damesring is 4 mm.



Design by Kurt Flett (Ojibwe Cree)

Het design en de titel van de trouwringen - Het Geschenk van de Adelaar - verwijzen naar de bijzondere betekenis die de arend van oudsher in de cultuur van de Ojibwe Anishinaabeg inneemt. Migizi, de Amerikaanse Zearend, die de eigenschappen van een *manidoo* (geest) worden toegedicht, vertegenwoordigt de nabijheid van *Gichi-Manidoo*, de Schepper (letterlijk: Groot Mysterie). Moed en vóórkennis zijn zijn belangrijkste deugden, en zijn veren, die dezelfde kracht en medicijn zouden bezitten als Migizi zelf (en hierom eveneens als *manidoo* worden beschouwd), symboliseren kracht en hoop. Daarbij is er in de Anishinaabe-cultuur geen grotere eer denkbaar dan het mogen dragen van een veer van deze machtige vogelgeest.





© Unieke Trouwringen



Design by Kurt Flett (Ojibwe Cree)





Zoals bij alle inheemse volkeren van Schildpadeiland (Noord-Amerika), wordt de arend beschouwd als een spirituele boodschapper die gebeden van mensen overbrengt naar de geesteswereld. Wanneer de mensen Migizi hoog in de lucht zien zweven weten ze dat hij hun gebeden aan de Schepper overbrengt.



*Soaring Eagle by Donna Debassige Brinkworth (Ojibwe)*





**Migizi** neemt dan ook een centrale positie in bij de Anishinaabe-cultuur, bijvoorbeeld bij ceremonieën met het doel zieke mensen beter te maken of mensen en volkeren te eren. Van oudsher maakt respect voor het geloof van andere mensen en culturen een onlosmakelijk deel uit van *anishinaabe bimaadiziwin*, oftewel de traditionele Ojibwe manier van leven.

Naar gelang een persoon op geestelijk gebied groeit, leert hij of zij de gevleugelde gezant uit de luchtregio's meer en meer te respecteren. Een individu die voor zijn of haar volk bidt, of voor mensen die spirituele hulp nodig hebben om hobbels

waarmee de Levensweg is bezaaid te overwinnen, zal in sommige gevallen zelfs tijdelijk de identiteit van een arend aannemen; de menselijke geest en de geest van Migizi worden op dat moment één.



Medicine Man Receives Healing Vision, by Wolf Morrisseau (Ojibwe)





Zo draagt Migizi, tijdens helende ceremonieën die door een medicijnman of -vrouw worden uitgevoerd, de ziekte van de patiënt nadat deze het lichaam heeft verlaten, omhoog naar de Schepper. Deze helende vlucht heeft alleen kans van slagen als de zieke ook werkelijk gelooft in de kracht van de gevleugelde boodschapper, die tijdelijk bezit heeft genomen van de geest van de medicijnpersoon die de ziekte behandelt.

Om deze reden is het de gewoonte om, wanneer een arend hoog in de lucht zichtbaar is, met een plukje heilige tabak in de hand een gebed uit te spreken. Als vanzelfsprekend geldt de veer van dit majestueuze wezen als een goddelijk geschenk, een ultiem instrument in het contact met de Schepping, en als een *levend gebed* ten aanzien van alles wat leeft. De arendsveer spoort de mensen aan - en herinnert hen eraan - zoveel mogelijk in evenwicht en samenwerking met de omringende natuur te leven. Daarom ook biedt een *Midewiwini* (priester van het Anishinaabe-medicijngeenootschap) tijdens traditionele huwelijksplechtigheden toekomstige echtparen een *migizi-miigwan* aan bij het uitspreken van de plechtige woorden:



*Bald Eagle Pair by Clair Debassige Brinkworth (Ojibwe)*

“Laat dit geschenk van Migizi een herinnering zijn aan de heilige gelofte die jullie in je hart hebt gemaakt. Laat haar jullie herinneren aan de wijze lessen die jullie hier vandaag hebben ontvangen.”





### Prijzen per ring:

- Herenring: - vanaf € **870**= per ring (in 14 karaats geelgoud);
- vanaf € **870**,= per ring (in 14 karaats bicolor goud: geelgouden veer op witgouden scheen – **sic** – of vice versa);
- Damesring: - vanaf € **1.380**,= per ring (in 14 karaats bicolor goud: witgouden veer op geelgouden scheen of vice versa, voorzien van een 2.5 mm., 0.06 kt. briljantgeslepen diamant, top wesselton V.V.S.I.- F/G-(2-2)-422. De diamant is geplaatst in een 14 karaats geelgouden zetkast.)

*N.B. 1: bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, breedte van de ringscheen, speciale wensen van de klant en de actuele edelmetaal- en edelsteenkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakings -en portokosten.*

*N.B.2: de hierboven getoonde trouwringen kunnen op verzoek ook worden uitgevoerd in andere kleurencombinaties! Vraag de edelsmid naar de mogelijkheden en prijzen.*





*'Twin Eagles' by Clair Debassige Winkworth*

*Over de actuele prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.*







[TERUG NAAR DE WEBSITE](#)

Zhaawano Giizhik

La Mesa Verde Studio

Warffum

Nederland

[info@unieketrouwringen.nl](mailto:info@unieketrouwringen.nl)

Tel./fax (0031) (0)595425059

